

Welzalig is de sterveling die nooit in kwade wegen ging, maar die zijn leven dag en nacht Gods wet bewaard heeft en betracht.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

VAN

Petrus-Josephus LELEU

ECHTGENOOT VAN

AMELIA HIMSCHOOT

*geboren te Opbrakel, den 21ⁿ Augustus 1868 en er
godvruchtig overleden den 20ⁿ April 1949
gesterkt door de Heilige Rechten*

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

God had hem een pijnlijke en ongeneesbare ziekte overgezonden : hij kende veel kwade dagen en slapeloze nachten. Uit liefde tot de goddelijke Lijder heeft hij zijn bittere kelk tot de droesem geledigd, verzekerd dat de kristen die in het uur van de dood in volle overgave is aan de Wil des Heren, het eeuwig loon zal ontvangen. Met stichtende gevoelens ontving hij tenslotte de laatste HH. Sacramenten en stierf kalm en gerust de dood der rechtvaardigen. Bewaarheid werd : zulk leven, zulke dood. Hij was een rechtvaardig man, een van de oude stempel, trouw aan geloof en plicht, bemind van God en de mensen.

Mijn ziel heeft op den Heer gehoopt, want bij den Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij, o God, niet verstoten.

Bemide Echtgenote met wie ik zovele jaren in plicht en trouw het oprechtste huwelijksgeluk mocht genieten, heb dank voor uw liefdevolle zorgen, wees moedig en tot weerziens in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De vier akten.