

O Kruis van Jezus, in uw schaduwe wil ik rusten en hopen.

Nav. Christi



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Juliana M A E S

Echtgenoot van Mijnheer

## Ernest VAN KEYMEULEN

geboren te Sottegem, den 4 Januari 1907 en aldaar godvruchtig overleden den 18 Januari 1937.  
gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.



Zij is eene deugdzaame vrouw die van 's morgens vroeg opstaat en de huiselijke aangelegenheden verzorgt en regelt, zich wakker en met ijver aan het werk stelt, haar mond opent voor wijsheid en zachtmoedig en vreedzaam spreekt.

Zij was gewoon reeds in den vroegen morgen haar hart tot God te richten en den Allerhoogste te bidden. Eccl. 39.

Alhoewel wij Gods geheimen niet kunnen doorgronden, moeten wij nochtans ons aan zijne opperste schikkingen onderwerpen hoe pijnlijk deze ook vallen, omdat Hij on-eindig wijs is en ons teeder bemint. B. Basil

Teerbemide *Echtgenoot*, kort is onze vereeniging geweest en daarom des te pijnlijker onze scheiding; God bescherm U op uw aardsche levensbaan! En gij mijne lieve *Moeder, Broeders en Zuster*, bidt voor mij terwijl ik u allen zal indachtig zijn in den hemel, waar ik vast hoop u allen eens weer te zien.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d.a.l.

-----  
Druk Schautteet en Zoon, Trapstraat 21, Sottegem