

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

ELODIA MARROYEN

Dochter van wijlen

Petrus en Pharaïlde NOTTEGHEM

geboren te Everbeke, den 16 September 1872 en na
eene kortstondige ziekte godvruchtig overleden te
Oprakel, den 25 Augusti 1917.

Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden.

Zij was ongeveinsd, getrouw en rechtzinnig van
harte... onberispelijk en met zorgen heeft zij hare
dagen doorbracht. (Jac. I.)

O hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft. Als men eene teedere godsvrucht heeft
gehad tot het Hert van Dengenen die eens onzen
Rechter moet zijn. (H. Aug. H. Marg.)

Beminde Broeders, Zuster en Familieleden heb
dank voor uwe goede zorgen, weent niet over mijn
afsterven, maar troost u bij 't blijde herdenken van
ons toekomstig samenzijn in den hemel. Vaartwel
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 dag. afl.)

Heilig Hert van Maria, wees mijn heil.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.