

Eene hooge ouderdom is de eerekroon die op
den weg der gerechtigheid gevonden wordt,
Spreuk XXI 31

Bid voor de ziel † van zaliger
van Mevrouw

LÉONIE MATTHIJS,

Weduwe van Mijnheer PIETER DENTHIE

*Geboren te Delftinge, den 30 Oktober 1859 en
aldaar godvruchtig overleden den 6 November 1938.
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden*

Godvruchtig, voorzichtig, ootmoedig, eerbaar
en rechtvaardig heeft zij van hare kinderjaren
af God gevreesd en een deugdzaam en werk-
zaam leven geleid; standvastig en onwan-
kelbaar in het geloof, heeft zij gedaan wat
God aangenaam was: nooit richtte zij 't aan-
gezicht af van een noodlijdende en met me-
delijden reikte zij een helpende hand waar zij
kon. Met waarheid mag men met den Wijzen
man van haar zeggen: « Zij was bemind van
God en van de menschen; haar gedachtenis zal
in zegening blijven. » Spreuken

Teergeliefde Zusters en duurzame Familie,
vaartwel! Met gerust geweten verschijn ik vóór
den Oppersten Rechten, want ik heb Hem
gansch mijn leven trouw gediend. Leeft ook
zoo en eens zien wij elkander voor eeuwig
weder. Een laatste woord; hebt duizendmaal
dank voor uw verkleefdheid en goede zorgen!

En tot wederziens!

*H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.
300 dagen afluat*

Everbeek, druk Depessemier Vanderdonckt