

UW WIL GESCHIEDE.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Celeste MEERSCHAERT

echtgenoot van Mijnheer

Edward Dekeyser

geboren te Sulsique, den 4 Februari 1876, en
zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Ronse,
den 25 Juni 1946, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Wat zou een ware, een vurige christen mensch
van de dood te vreezen hebben. Is sterven voor
hem niet als voor St Paulus, een gewin, want zoo-
lang wij hier toch ronddwalen zien wij God alleen
als "in een spiegel, of in gelijkenis, dan eerst
"zullen wij Hem zien lijk Hij werkelijk is."

De dierbare afgestorvene was een voorbeeldig
mensch, een goede echtgenoot, een zorgzame
moeder, alleen begaan met het welzijn van huis-
houden en kinderen en hare familie.

Voorbeeldig in haar christelijk leven, voorbeeldig
in haren handel en wandel. Mochten wij nog meer
zoo'n menschen kennen.

Mijn welbeminde echtgenoot, lieve kinderen en
familie wij hebben saam het stil genot gekend van
een eendrachtig huishouden. Gedenkt mij daarom
steeds met liefde en bidt allen voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus sta mij bij.

*De familiën Meerschaert, Dekeyser,
Vandendaele en Wymeels, bedanken.*
