

In God is al mijn hopen en vertrouwen,
Hij heeft mij niet beschaamd! (Ps. 39)

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mijnheer

JULIEN MERCHIE

echtgenoot van Mevrouw **Bertha D'HAESE**

Oud-Burgemeester van Schorisse
Gemeenteraadslid

geboren te Schorisse, 18 mei 1907, en aldaar, gesterkt door de Heilige Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke zegen, godvruchtig in de Heer ontslapen, 28 november 1957.

«Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.» Zo heeft de christen mens, van de stervende Zaligmaker, leren bidden in het uur van zijn dood.

Met die overgave en aanvaarding, met dat vertrouwen is de dierbare overledene zijn Heer en God tegemoet gegaan, hoewel het uur vroeg was en het leven, omzeggens, nog maar halverwege.

Sterven immers is voor de gelovige geen eindpunt, maar de inleiding en het begin van een ander leven waar geen zwakheid, kommer en lijden meer zijn. Als een bevrijding komt de dood een einde stellen aan miserie en menselijk lijden en pijn; en wordt het sterven voor de mens de schoonste en grootste daad van zijn leven, omdat het in zich sluit een akte van liefde, onderwerping, aanbidding en verzoening.

Heer, Gij die het lijden van deze man door Uw lijden tot een genade hebt gemaakt, wees hem genadig en geef hem de eeuwige rust.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en moeder, hebt dank om de grote liefde en genegenheid waarmee gij mij steeds hebt bijgestaan. Al is het hard u te moeten verlaten toch betrouw ik, dat God het beter weet dan wij, en Hij ook nu voor U zal zorgen. Blijft in diepe genegenheid elkander ter wille zijn en dat de Heer U beware en bescherm. Vaartwel tot de Heer ons herenige!

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.