

Gelijk het den Heer behaagde is het geschied, de naam des Heeren zij gebenedijd. Job I. 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**GUSTAAF MINNAERT**

echtgenoot van

*Sofia DE WOLF*

geboren te Nederbrakel, den 15 December 1840 en  
er overleden den 15 November 1914,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was eenvoudig, rechtschapen en goëdhertig,  
vreesde God en week af van het kwaad: daarom  
was hij bemind van God en van de menschen.

Job.

Al degenen die hem gekend hebben beweenen  
zijn afsterven en geven getuigenis van zijne goed-  
hertigheid. Dat onze tranen en gebeden hem vol-  
gen in het graf, dien wij op aarde zoozeer hebben  
bemind. H. Ambr.

Dat hij dus in vrede ruste en in der eeuwigheid  
het geluk genieete dat de Heer bereid heeft voor  
degenen die hem lief hebben.

Duurbare Echtgenoot troost u, wij zullen elkan-  
der in den Hemel terugvinden. Lieve Kinderen,  
onthoudt wel vaders lessen en voorbeelden. Weest  
altijd vereenigt in dezelfde gevoelens van liefde,  
weest altijd goede christenen en vergeet mij niet  
in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
7 jaar en 7 quadr. afl.

Nederbrakel. — Drukk. A. Vanden Driessche