

Ten paradijze geleiden u de engelen...
(Begrafeniszang.)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mejuffer

Clémentine-Maria MOREELS

geboren te Schendelbeke, de 12 Juni 1884,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de
30 December 1953.

Voorzien van al de Troostmiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk en de Apostolische Zegen.



Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want
zij zullen God zien. Zalig de vreedzamen, want
zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

(Matth. V)

Van kindsbeen af als weeskind in 't Klooster
opgevoed in de vrees des Heren, was zij in haar
dagelijkse handel en wandel eenvoudig; bij het
werk was zij moedig, zorgvuldig, minzaam en
gedienstig voor elkeen; in haar godsvrucht was
zij rechtzinnig en stichtend; bij ziekte en lijden
bleef zij onderworpen aan Gods H. Wil.

Zulk leven, stil en onbekend voor de mensen,
heeft in 's Heren oog, zijn schoonheid en zijn
waarde.

Eenvoudig als haar leven was ook haar ster-
ven, gelijk de avond van een schonen dag en
de voorbode van de eeuwige verrijzenis.

Beminde zuster en broeders, dierbare bloed-
verwanten, Eerwaarde Zusters, die mijn hulp en
sterkte waart, hebt dank voor uwe zorgen, en
vaartwel! Tot wederziens in den hemel.

H, Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.