

Geloofd zij Jesus-Christus!



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Amelie MORNIE

echtgenoot van Mijnheer

Francies Tortelboom

geboren te Ste Maria-Lierde den 29 Mei 1856, en aldaar
godvruchtig overleden den 16 Maart 1937.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Met ware christelijke verduldigheid verdroeg zij al de ongemakken harer ziekelijkheid, indachtig zijnde dat het kortstondig lijden van dit leven van geen gewicht is in vergelijking met de heerlijkheid van het toekomstige.

De dood is, voor die God beminnen, het begin van de rust, de ingang van de woonplaats des Hemels.

De verduldige mensch is beter dan de dappere, en wie meester is over zichzelf, is beter dan hij die steden inneemt. (Boek der speuken).

Zij zag het einde van dit vergankelijk leven naderen, met eene voorbeeldige onderwerping en eene kalmte, die voor den stervende de kostelijkste gratie en voor de overledene de zoetste vertroosting is.

Vaartwel duurzame echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, weent niet zooals deze die geene hoop hebben; Ik verlaat een aarde van ellende voor een rijk van vrede en geluk! — Bidt voor mij, en welhaast zullen wij elkander wederzien.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Sottegem, druk. «De Eejaard» Haegemar-Cousy