



BID VOOR DE ZIEL

VAN

# GENOVEVA MORRE

WEDUWE VAN WIJLEN

**FELIX ELET**

*geboren te Oprakel, den 26<sup>n</sup> Januari 1859  
en aldaar zacht in den Heer ontslapen  
den 2<sup>n</sup> Mei 1943*

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden*  
**Lid van**  
**verschillende godvruchtige Genootschappen.**

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het eeuwig leven, alwie hier op aarde leeft voor God.

De duurzame overledene muntte uit in eenvoud, oprechte minzaamheid en kinderlijke godsvrucht. Zij was een brave en deugdzame vrouw, een teedere en zorgvolle moeder, vol goedheid, genegenheid en toewijding voor eenieder. Daarom werd zij door allen geëerd en bemind.

Pijnlijke beproevingsen werden haar gedurende haar leven niet gespaard; steeds bleef ze nederig en gelaten op God betrouwen en moedig haar moederplicht vervullen. Oud geworden en zwak, werd ze lang door ziekelijkheid gekweld. Dan kwam het einde: stil en ongemerkt bijna schonk zij in vrede haar schoone ziel aan God terug. Haar zal de Heer voorzeker nu het loon der uitverkorenen schenken.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank U van harte voor uw genegenheid en goede zorgen. U vooral, geliefde kinderen, die mij in mijn ouden dag hebt bijgestaan en mijn laatste levensdagen zoo zeer hebt verlicht, dank ik van ganscher harte. God loone het U. Blijft mij nu verder in uw gebeden indachtig en ook Gij, duurzame familieleden, talrijke vrienden en kennissen, bidt voor mij.

---

*C. Decubber-Baudisco, Oprakel.*