

✠  
**BID VOOR DE ZIELERUST**

VAN

**Eerwaarde Moeder Lambertine**

**Juffrouw MARIE-SYLVIE MOULART**

geboren te Steenhuize den 28 November 1861  
getreden in het Klooster der Zusters van  
het H. Hart van Maria te Nederbrakel,  
den 26 October . . . . . 1886  
ontving er het H. Kloosterkleed den 29  
December . . . . . 1886  
werd geprofest den 4 Januari . . . . . 1888  
ontsliep er zachtjes in den Heer den 13 April 1929.

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der sterfenden.*

De moeder, wier afsterven de Congregatie gevoelig treft, laat de herinnering achter van een kloosterlinge, die haar heiligen staat in hooge achtung hield. Haar leven was dan ook een ononderbroken stijgen naar meer volmaaktheid door opofferende liefde. Niet alleen wees zij aan haar Zusters den weg in haar wijs, bezadigd woord, maar beter nog, zij ging ze voor door haar stichtend voorbeeld.

Met een ijver grooter dan haar lichamelijke krachten, kwam zij in de moederretret voedsel zoeken voor haar eigen geestelijk leven en wijsheid voor haar bestuur. God heeft gewild dat zij er zou vinden de bekroning van haar kloosterleven in een zachten, heiligen dood.

Mijn dierbare Zusters, op den drempel der eeuwigheid herhaal ik wat ik u zoo dikwijls zei: « Zoekt God in alles en u zelve in niets ». Zoo worden wij zeker eens terug vereenigd in Gods zaligenden schoot.

Geliefde Familie, uw herinnering draag ik mede naar den Gever van alle goed; bewaart de mijne in uw gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid! (300 dag. afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 dag. afl.)

---

Nederbrakel, Drukk, O. Surdiacourt-Blommaert