

Wie in leven, lijden en sterven zich heel aan Gods H. Wil  
overlaat, ontslaapt in vrede. H. Alfonsus.

† BID VOOR DE ZIEL

van

**Eerwaarde Zuster Marie-Norberta**

in de wereld Juffrouw

**Delphine Neirinckx**

*Geboren te Haeltert de* 24-8-1898

*In het klooster getreden der Zusters van het  
H. Hart van Maria te Nederbrakel de* 4-10-1920

*Gekleed de* 3-5-1921

*Geprofest de* 24-5-1922

*Godvruchtig in de Heer ontslapen te Machelen de* 14-4-1953  
*voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.*

Zachtzinnig van aard, gedienschtig voor iedereen, diep gods-  
dienstig van leven, dit vat de levenshouding samen van deze  
deugdzame kloosterzuster.

Jarenlang heeft zij in volle toewijding, zich opgeofferd ten  
dienste van anderen; 't was nooit te veel of te zwaar; nooit  
was ze met haar zelve bekommerd, zij wist zich te vergeten om  
steeds anderen te helpen. Zij vond haar steun en kracht in in-  
nige vereniging met haar Goddelijke Bruidgom; heel haar le-  
ven stond in Zijn dienst, en door haar goedheid en oertui-  
gend woord wist zij andere zielen op te beuren tot nastreven  
van deugd en heiligheid. Haar leven was een voorbeeld van  
edelmoedige zelfverloochening en liefde tot God.

Met onuitsprekelijk geduld en kristelijke gelatenheid heeft  
ze de beproevingen aanvaard die God haar overzond. In het  
lijden heeft ze haar schone ziel gelouterd; kalm en zacht in de  
Heer ontslapen, betrouwend op het H. Hart van Jezus aan  
wiens dienst zij heel haar leven had toegewijd.

Beminde familieleden, hebt dank voor uwe genegenheid en  
gij mijne lieve medezusters, ik heb u allen zo lief gehad, blijft  
verenigd onder elkander, dient God getrouw en leeft zo dat  
gij de dood niet hoeft te vrezen.

1 Harten van Jezus en Maria, wees mijn toevlucht. 300 d.

Drukk. A. Van Hee-Voet, Machelen