

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en
hoop ik!



BID VOOR DE ZIEL
van
MARTHA NIEMEGEERS

Weduwe van

Bruno Van Conkelberghe

*geboren te Baaigem, den 24 November 1841
en godvruchtig overleden te Nukerke,
den 14 Juli 1923.*

Ten dage van beproeving heb ik den Heer gezocht; en heb smekend mijne handen tot Hem verheven, en ben in mijne hoop niet te leur gesteld geweest.

Voor deze die wel leven, is de dood niets anders dan de overgang tot een beter leven, tot een eeuwig en onsterfelijk leven. H. Joan. Chrys.

Maria is ons leven in dit tranendal, en bij ons afsterven wordt zij onzen troost met de dood rustig en zacht te maken. H. Alf.

Vaartwel, mijne beminde kinderen; troost u, onze scheiding is geene eenwige, welhaast zullen wij elkander wederzien in Gods heilige woon. Intusschen, staat vast in den Heer, weest niet angstig bezorgd, maar in alle omstandigheden neemt uwen toevlucht tot God; doet wat gij van mij gehoord en geleerd hebt en de God van vrede zal met u zijn.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.