

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 dag. afd.



Bid voor de ziel

VAN

**PAULINA OCKERMAN**

echtgenootte van

JAN-BAPTISTE ROOS

geboren te Opbrakel den 5 Februari 1837 en aldaar schielijk overleden op 18 Maart 1906.

Lid van den wceklijkschen kruisweg en ieveraarster der Bode van O. L. V. van het Heilig Hert.

In uw leven wees indachtig dat wij hier niet altijd blijven, en dat wij met deugdzaam te leven ons eene plaats moeten bereiden welke wij nooit zullen verlaten. *H. Aug.*

Gedenk dat de dood niet wacht; de wet op deze wereld is te sterven. *Excl. XIV 12.*

Ook wees bereid, daar gij niet weet wanneer de zoon des menschen komen zal. *Mat. XXIV. 44.*

Eene goede echtgenootte is het sieraad des huizen zij is een glanzend licht op den kandelaar. *Ecl. xxVI. 21.*

Zij was eene bewonderenswaardige moeder en verdient in de gedachtenis der braven voort te leven, zij heeft hare kinderen met kracht en wijsheid tot het goed opgewekt; met vrouwelijke zachtzinnigheid paarde zij mannen moed. *II Mach. VII 20-21.*

Voor allen, die op Maria vertrouwen, zal de deur des hemels geopend worden. *H. Bcnav.*

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. *30 d. afl.*

R. I. P.

Druk. G. Van Nieuwenhove-Van den Driessche, Nader' rakel.