

Kostelijk is de dood der rechtvaardigen in de
oogen des Heeren. (Ps. 115, 15.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULES OKERMAN

weduwnaar van **Sidonie DUBOIS**

geboren te Everbeek, den 28 September 1869 en
aldaar godvruchtig overleden den 4 September
1944, voorzien van de H.H. Sakramenten der
stervenden.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde
God en week af van het kwaad; hij was waarlijk
goed en zachtzinnig, regelmatig in zijn handel,
omzichtig in zijn spreken; daarom werd hij be-
mind door God en de menschen en zijn gedachte-
nis zal in zegening blijven. (Mach.)

Ik ben ziek geworden en er was niemand die
mij helpen kon, maar de Heer kwam mij ter hulp
op het bed mijner smarten. God mengelt het geluk
dezer aarde met bitterheden opdat wij een ander
geluk zouden zoeken welks bitterheid niet be-
driegelijk is. (Ps. 106, 72. — H. Aug.)

Lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw goede zorgen, beminde broeders en
zusters, de dood van den rechtvaardige is de
overgang tot een beter leven; leeft zoo dat gij
nooit de dood hoeft te vreezen, dient den Heer
getrouw en blijft onder elkander vereenigd. Ver-
geet mij niet in uw gebeden. (H. Ant.)

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 q.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
300 dag. afl.

druk. « De Beiaard » Haegeman-Cousy, Sottegem.