

Gelooft zij Jesus-Christus. Amen.

Bid God tot † lafenis der ziel

VAN

**PETRUS OKERMAN**

weduwnaar van

**Sylvie MATTHYS,**

echtgenoot van

**Sidonie MAUROT,**

geboren te Oprekel, den 17 Maart 1841 en  
in den Heer ontslapen te Everbeke,  
den 31 Augusti 1924.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De dood is het einde van alle menschen  
op de wereld en hunne dagen gaan spoedig  
voorbij zooals de schaduw. Hebr. XII.

De ouderdom is eene eerekroon als hij op  
den weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Deze man was eenvoudig, rechtschapen,  
eerlijk, godvreezend en afkeerig van het  
kwaad. Hij nam geen deel in de besluiten der  
boozen en volgde den weg der zondiaars niet  
maar zijn wil was in de wet des Heeren.

Hij heeft zijne dagen in werkzaamheid en  
zorgen doorgebracht. Het was een voor-  
beeldige vader, waarlijk genegen voor zijn  
gezin, verkleefd aan zijne vrienden en  
goedhartig voor zijnen evenmensch.

Vaartwel duurzame vrouw en kinderen  
volgt mijne voorbeelden en lessen na, be-  
mint elkander en vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. 100 d. afl.

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Dapessemier-Vanderdonck