

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

PHILOMENA OMER

weduwe van Mijnheer

LIVINUS DE LANGE

geboren te Ellezelles, den 6 October 1866 en
godvruchtig overleden den 23 December 1922.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

ZIJ WAS LID DER CONFÉRIE VAN 'T H. HERT.

Minzaam is zij in ons midden voorbijgegaan
vol van herte voor allen. (H. Greg. Naz.) Doch, God
mengelt met kwellingen het geluk van dit leven om
ons een ander te doen zoeken, wiens zoetheid niet
bedrieglijk is (H. Aug.) en zie, kwellingen en angst
omzingelen mij (Ps. CXIV, 4), mijn hert treurt in
mij (Jer. VIII, 18)

Ik heb den Heer gebeden (Ps. CXIV, 4) en eene
stem gehoord die zeide (Openb. X, 8): Zalig zijn zij
die treuren, want zij zullen vertroost worden
(Matth. V, 5). God zal hunne tranen droogen, er zal
geen dood meer zijn, geen rouw, geen droefheid
(Openb. XXI, 4) dan eerst zal men ondervinden,
dat het lijden van dezen tijd, de verdrukking van
een oogenblik, een eeuwig gewicht van eerlijkheid
bewerkt heeft (II. Cor. IV, 17).

Dierbare Kinderen en Kleinkind, het teeken des
afscheids is gegeven... Ik bevel u allen aan God en
zijne heilige genade. Betracht het goede... dan alleen
zien we elkander eens weder om nooit meer te
scheiden. — Bidt voor mij en vergeet mij niet.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 gaudr. afl.)

R. I. P.

Nederbrakei Drukk. We O. Van Nieuwenhove