

Gelukkig de dienaren dien de Heer bij zijne
komst zal bereid vinden. Math. XXIV, 46



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONIE PITERAERENS

echtgenoot van Mijnheer

RICHARD DE WOLF

geboren te Everbeke,

den 2 Mei 1875 en haastig overleden te

Opbrakel, den 12 Februari 1924,

versterkt door de HH. Sacramenten.

Zij was lid van de Derde Orde, van de Confrerie

van het H. Hart en

van den Wekelijkschen Kruisweg.

Godvruchtig, voorzichtig, ootmoedig en eer-
faar, leidde zij een matig en vlekkeloos leven.
Zij was waarlijk eene moeder vol van eer, de
roem van haren man en de steun van haar huis-
gezin. Eccl.

Het is zoet te sterven na eene gestatige gods-
vrucht gehad te hebben tot het hert van Dengene
die ons moet oordeelen.

Beminde Echtgenoot, matig uwe droefheid,
eenmaal zien wij elkander weer in den Hemel.
Duurbare Kinderen, vaartwel ! Ik heb u in de
vrees des Heeren opgevoed, vergeet niet van er
in te volherden. Eert uwen vader en bemint
elkanderen gelijk ik u altijd bemind heb, opdat
gij gelukkig moogt zijn op de aarde ; volherdt in
de deugd, en laat u niet verleiden door de aan-
lokkingen der wereld, want hare vermakelijk-
heden, hare toejuichingen gaan voorbij en er
blijft niets over dan smart ; maar die den Heer
vrees zal vertroosting vinden op zijn sterfbed,
en op den dag zijner dood zal hij gezegend
worden. Voor mij, ik ga bij den Heer, die het
voorwerp is mijner vurigste wenschen, en ik
beveel u aan mijne bermhertigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Vandendriessche-DeVleeschauwer, Nederbrakel