

Zalig zijn zij, die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Eerwaarde Zuster **MARIE-NORBERTINE**

in de wereld

Juffrouw Leopoldine PODEVIJN

geboren te Brussel de 21 Februari 1877

in 't Klooster getreden te Nederbrakel de 2 Febr. 1900

Ontving het H. Kleed de 25 April 1900

Sprak haar H. Geloften uit de 9 April 1901

in de Heer ontslagen te Maarke de 27 Decemb. 1950

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden,

in het 50^e jaar van haar kloosterleven.

Werken is goed. Een ware religieuze werkt veel. Deze bruid van Kristus oefende haar kloosterlijke bedieningen uit met stichtende nauwkeurigheid. Zij kon gehoorzamen. In haar Oversten zag zij Kristus en in haar werk de wil van God. Hoe zwak zij ook werd, nog wilde zij nuttig zijn voor de Congregatie en ten dienste staan van de evennaaste.

Bidden is beter. Een ware religieuze bidt veel. Het gebed was haar lief. Hoe zwak zij ook werd, toch wilde zij de gebedsoefeningen mee doen. In de kapel bad zij, terwijl haar medezusters hun werk volbrachten.

Lijden is best. Wie mij bemint, neme zijn kruis op en volge mij, sprak Jezus. Haar kruis droeg zij en offerde voor de grote noden der H. Kerk. Kom nu, Bruid van Kristus en ontvang de kroon die God voor U bereid heeft.

Beminde Oversten, mijn leven geef ik terug aan God en offer het voor de duurzame Congregatie. Hebt dank om uw goed zijn voor mij.

Beminde Medezusters, ik ga bij mijn lieve Jezus in de Kerstdagen. God is goed. Ik dank U voor uwe genegenheid. Ik bid voor U. Bidt voor mij.

Dierbare Familieleden, eens zijn wij verenigd in de schone hemel. Ik bid voor U.