

Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden!

Vroom aandenken aan

## **Eerwaarde Moeder Philippine**

in de wereld Juffrouw Aimée PYCKE

geboren te Nederzwalm-Hermelgem de

7-8-1878

*Intrede in 't klooster van de Zusters van het*

*H. Hart van Maria de* 18-4-1900

*Ingekleed de* 24-7-1900

*Geprofest de* 20-8-1901

*Overleden te Asper de* 6-4-1959

Zij doen hun werk in de stilte van het klooster. Zij maken geen gerucht en zetten geen grote mond op als iets niet naar hun zin gaat. Zij dulden en verdragen. Zij worden vaak over het hoofd gezien omdat men gewoon is belang te stellen in vertoon en drukte. Wie dag aan dag zijn plicht behartigt om God en de mensen naar bestvermogen te dienen heeft wel de schoonste beloning in zich en kan het dus stellen zonder menselijk succes. Al doet een woordje van begrip en waardering nog zo goed, toch volharden zij, waar dit achterwege blijft, gekneet door gehoorzaamheid en onthechting en gestaald, als zij zijn, door de onbepaalde overgave aan de Heer. Zo is de kloosterzuster.

Zo was zij die ons verlaten heeft. We moeten nu haar eenvoud en rechtschapenheid missen, haar tactvol, bevoegend en zo diepbegrijpend woordje, haar voorzichtigheid en beminnelijkheid. Het was een geluk onder haar gezag te mogen werken, in haar nabijheid te mogen leven. Dit alles weten wij van haar, maar de Heer, terwille van Wie zij ons zo liefhad, weet stellig meer.

Beminde medezusters, familieleden en Gij vooral, mijn geliefde zuster Thaddee, treurt niet om mij, ik heb mijn tijd gehad. ik heb de goede strijd gestreden, dat God u beware in Zijn vrede, in Zijn liefde, dan zullen wij ons zeker dicht bij elkaar voelen.

In Uw handen, Heer, bevel ik mijn geest.

E. Van Hauwaert - Koster, Asper