

Zalig de mensch die altijd leeft in de vreeze
des Heeren.

† BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jan - Baptiste RIMBOUT

Echtgenoot van Mevrouw

Trifonie VAN DER POEST

Lid van het genootschap der Xaverianen,
van de Voortplanting des Geloofs
& St Pietersliefdewerk.

*geboren te Rosebeke, den 2 Januari 1854,
in den Heer ontslapen te Oudenaarde,
den 7 September 1938.*

Voorzien van de laatste H. H. Sakramenten.

De ouderdom bereikt op den weg der rechtvaardigheid, is eene kroon van waardigheid.

Die in droefheid zaaien zullen in vreugde maaien. - Er is geene gelijkenis te maken tusschen het lijden van dit leven en de glorie die eens in ons zal veropenbaard worden.

Hij was een voorbeeldige christen, ongeveinsd en oprecht van hart, die stipt zijne plichten volbracht, een goede echtgenoot en vader die ieverig en oplettend waakte over de belangen van zijn huisgezin; hij heeft aan zijne kinderen duurzame lessen en christene deugden ten erdeel gelaten.

Duurbare ECHTGENOTE, mijn innigsten dank om al uwe toewijding; lieve KINDEREN, troost en eert uwe moeder, dient God getrouw, in de zoete hoop dat wij elkander zullen wederzien in den Hemel.

Vergeet mij niet in uw dagelijksche gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. & 7 q. afl.)

R.

I.

P.