

God gaf, God nam, Zijn H. Naam zij gebenedijd!



ZALIG AANDENKEN

van

François-Clement ROELAND

teergeliefd zoontje van

FLORENT en ELODIE LOONIS

geboren te Nederbrakel den 2 Maart 1934,
en aan de liefde zijner ouders ontrukkt te Opbrakel,
den 19 Mei 1936.

Een engeltje kwam nêergedreven,
En zocht een roosje fijn en schoon;
Het vond er eentje daar zoo even,
En plukte 't voor de Heemlenwoon

Ik ben dat roosje, Vader, Moeder;
Broeders, Zusters weent niet meer,
Ik ben nu bij den Albehoeder,
Het lieve kind van onzen Heer.

Nu in den hoogen schoonen Hemel
Omkransd met glans en lichtgestraal,
Ben 'k tusschen 't Engelen gewemel
Veel beter dan in 't aardsche dal

O weent dan niet 'k ben zoo tevreden
In 't schoon paleis waar Jezus troont
En 'k zal betrachten door mijn' beden,
Dat gij wat later ook hier woont.

Druk. Nederbrakel Wed. O. Surdiacourt.