

Ging weg van ons... ontnam het ons.
Gods naam zij gezegend; 't was wel bij ons
Ging weg van ons, 't is beter bij den Heer.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN

Maria-Eliana ROELAND

DOCHTER VAN

René en Germaine Geiregat

*geboren te Opbrakel, den 1ⁿ November 1933
en aan de liefde zijner ouders ontruikt
den 1ⁿ December 1939.*

De hoop, de vreugde van ons huis
Ons kindje, onz' kroon en liefdeschat
Al wat ons harte 't dierbaarst had,
Rust zielloos daar nu, onder 't kruis.

Vader, Moeder, weent niet meer.
Ouders, 'k heb gedaan met lijden.
O! hoe zoet is toch 't verblijven
In den Hemel, bij den Heer!

C. Decubber-Baudisco, Opbrakel.