



TER NAGEDACHTENIS

VAN ONS LIEF DOCHTERTJE

MARIE-LOUISE ROMAN

geboren te Ste-Maria-Hoorebeke

den 6 Juni 1925

en godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent

den 16 November 1936

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.



— O eerste vrucht van eerste huwelijksliefde,
bloed van ons bloed, waarin het God beliefdde
het beste van ons beider ziel te leggen,
hoe kan een woord ons diepen weedom zeggen !...
Gelijk een bloem, die slap hangt en gebroken,
zoo treurt ons hart om U, o pas ontloken
volschoone Paasbloem, die van uwen stengel
gerukt....

— al stervend 't leven vond als engel !
Al was ik zoo jong nog van dagen,
toch mocht ik den Heere behagen.
Och, weent niet, gij, Ouders, maar ziet
wat eindloos geluk ik geniet !
En dat gij, vol dagen en deugden,
hier ook eens moogt landen in vreugden
en deelen met mij dit genot,
dit vraag ik hierboven aan God.

— Welaaan dan, lief onschuldig kind,
zoo blij daarboven en bemind,
wat God behaagd heeft, is geschied :
wij loven Hem. - Vergeet ons niet.

