

Het is geschied gelijk het den Heer belieft, te
zijn Heilige Naam zij gezegend. Job.

BID VOOR † DE ZIELERUST

van

RICHARD ROMAN,

echtgenoot van

Marie Lydie Temmerman,

geboren te Everbeke, den 26 Maart 1867 en

aldaar overleden den 21 November 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten



De beproevingen zetten ons aan den voet van
het Kruis. het kruis is de deur. des Hemels.

Dagen, maanden, jaren lang heb ik geleden en
te vergeefs heb ik de dood aanroepen, in mijne
ellende vroeg ik aan God om van het aarsche juk
ontslagen te worden, doch mijn klagen werd niet
aanhoord. En nu dat de onverbiddelijke ziekte
mij sleepte tot in het graf, nu vinden mijne nabes-
staanden dat de dood mij te vroeg getroffen heeft.

De mensch zal de Heer geene wetten stellen;
God heeft ons geene rekening zijner daden te
geven. Zijn H. wil geschiede, wij buigen ons
hoofd, ten vollen zijnen heiligen wil onderwor-
pen.

De zon is voor mij ondergegaan als het nog
dag was, op de helte mijner dagen ga ik naar
het graf: zie de dienstknecht des Heeren mij ge-
schiede naar uw woord. Jer XI 13
Vaartwel beminde echtgenoote, en Zoon, wij zullen
malkander weder zien by God, waar droefheid
in genoegen en tranen in vreugde veranderen om
te samen het eeuwig geluk te genieten.

Genadige Jesus, schenk hem de eeuwige rust

7 jar. en quadr. zif.

Everbeke, druk. Depessemier-VanderJonckt,