

Ook aan het langste leven komt een einde, en al wat eindigt is maar kort.  
(H. Joan. Chrysost.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# VITAL ROMAN

weduenaar van Mevrouw

## THERESIA DE COCK

geboren te Opbrakel den 24 October 1847  
en er gdvruchtig overleden den 28 Februari 1933.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van de  
Voortplanting des Gelocfs



Het vreedzaam overlijden van dezen eerzamen ouderling is niet als het plotseling vallen, maar veeleer als het zacht nederzigen van een boom, die gansch zijn leven in éénzelfde richting was uitgegroeid; niet het plotseling afrukken en breken van aardsche banden, maar het langzaam onthechten en kalm losmaken daarvan. God laat zijn aangezicht schijnen in de uur des doods over een mensch, die met geheel zijn ziel tot Hem gekeerd is; dat mocht men ook hier ondervinden: zijn rustige dood was de weerspiegeling van zijn leven. — "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg het u: die Mijn leering zorgzaam zal nageleefd hebben, nocit in der eeuwigheid zal hij de doodsmart ondervinden."

(Joan. XIII)

Duurbare Kinderen, geliefde Familie, God vergelde u de zorgen waarmede gij mij hebt omringd en de liefde die gij mij betoont. Vaartwel, tot weerziens in de Hemel. Weest mij in uwe gebeden indachtig; ik ook blijf hierboven uwer gedenken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

(7 j. & 7 quadr.)

---

Druk. Wed. O. Surdiaccurt. Nederbrakel.