

Zalig de mensch, die God bereid vindt, wanneer
Hij hem rekening komt vragen



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

IVO ROOS

zoon van wijlen

JOSEPH EN SERAPHINE VAN GANSBERGE

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 7 Juni 1865,
en aldaar godvruchtig overleden den 19 Sept. 1930
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Op het lijdensbed neergedrukt zag hij met helde-
deren blik zijn toestand in: er was geen hoop op
genezing; gaarne en kloekmoedig zou hij sterven
Want levendig was zijn geloof en groot zijn onder-
werping aan den Wil des Heeren

Waarom was mijn ziekte zonder hulp en onge-
neesbaar? Omdat Gij, o Heer, met mij gehandeld
hebt volgens Uw Wil. Dat Uw naam dan gezegend
zij Zalig is deze die beproevingen uitstaat, want
nadat hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des le-
vens ontvangen

Vaartwel, beminde bloedverwanten, en vergeet
mij niet in uw gebeden: en gij vooral, beminde wel-
doeners, aan wie ik zoo gehecht was, en in wier huis
ik zoo gelukkig gediend heb gedurende lange jaren,
hebt dank; van in Gods zalig oord zal ik mij uw
huis gedenken. Hebt allen dank voor uwe liefde
voor uw genegenheid. God zal u vergelden voor
al wat ik niet bij machte ben u weder te geven

Mijn Jezus barmhartigheid

300 d, afl.

R. I. P.

Sottegem druk "De Beiaard", Haegeman-Cousy.