

Zie hier ben ik, Heer, Gij hebt me geroepen.  
I KON. III 9.



**Gedenk in Uw vroom gebed de Ziel**  
van Mijnheer

**VICTOR ROOS**

Echtgenoot van Mevrouw

**EMMA FORT**

geboren te Zegelsem den 3 November 1879  
en overleden te Oprakel den 17 Januari 1950.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

**Lid van H. Hartbond & Xaverianen.**

— - O - —

Niet wat sterfelijk is, is duurzaam en al het geluk van deze wereld verdwijnt op de oogenblik dat we denken ervan te genieten. Immers de dood staat aan onze zijde en we denken er niet aan. Gelukkig de mens die de dood altijd voor ogen heeft en ieder uur bereid is te sterven.

De overledene was een mens die rechtschapen en plichtbewust zijn leven leidde. Trouw was hij iedere zondag in de Mis. Ook was hij een trouw H. Hartbonder en Xaveriaan; hij kan aan vele jongelui tot voorbeeld dienen. Hij leefde met z'n vrouw gelukkig samen en zie een ongeluk kwam dat geluk storen... Gods wil geschiede!

Duurbare Emma, plots zijn we gescheiden, wie had dat gedacht toen ik u verliet, dat we mekaar niet meer zouden zien. Troost u en wees sterk in het geloof! Duurbare Kinderen weest goed voor moeder en weest gij nu haar steun en troost! Weest altijd mensen die God en de mensen behaagt. Blijft allen samen voor mij bidden en gedenkt mij in uw zondagsmis.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Dr. Portois Schoorisse.