

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

HENRI ROUSSEAU

weduwenaar van Mevrouw

ELISABETH VAN DER MAELEN

Geboren te Oubraker den 1 December 1868,
en er godvruchtig overleden den 22 November 1939,
versterkt door al de genademiddelen Onzer Moeder
de H. Kerk.

Lid van St. Franciscus en andere godvruchtige
genootschappen.



Van jongs af in den vrees des Heeren opgevoed
is hij tot het einde zijns levens een rechtvaardige
en volmaakte man gebleven — een getrouw echtge-
noot en een allerbeste vader. — Zijn leven was
trouwe kristene plichtvervulling. Kom getrouwe die-
naar mijns Vaders, neem bezit van het Eeuwig
leven dat ik U om uwe verdiensten heb voorbereid

Vaarwel Kinderen en bloedverwanten. Gij waart
mijn troost in mijn leven — Vergeet niet de zorgen
van uwen vader en uwe moeder, en blijft stand-
vastig in uwen godsdienst zooals gij van ons geleerd
hebt. Eene zaak moeten wij toezien in het leven,
onzer ziele zaligheid.

Bid voor ons, dan zien w' elkander terug in den
Hemel,

4 Akten voor den overledene. 7 j. & 7 q. aflaten.

Uitg A. D'Haeyer B. 23-39