



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

CLEMENTINE SADONES

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

RICHARD VAN WYMEERSCH

*geboren te Optrakel, den 6ⁿ October 1870
en er godvruchtig overleden den 4ⁿ December 1942
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

**Zij was lid van de 3^e Orde, van den Wekelijkschen
Kruisweg en andere godvruchtige genootschappen**

« Die zich dagelijks aan de komst van den Heer verwacht, wordt niet ontsteld als hij den dood voor oogen ziet. »
H. Chrys.

De duurzame overledene was een brave en deugd-zame vrouw, een vrome en rechtschapen ziel, zachtmoedig en minzaam, barmhartig en dienstvaardig, godvruchtig en vol ijver voor 't gebed.

Onderworpen aan Gods H. Wil nam zij met christene gelatenheid aan, al wat de Heer gebeuren liet : steeds tevreden en geduldig in smart en beproeving. Gansch verzwakt en uitgeput, voelde zij stilaan haar einde naderen. Kalm en rustig verwachtte zij de dood, betrouwend dat de Heer haar zou genadig wezen en haar ontvangen in het Rijk van 't onvergankelijk geuk en d'eeuwige vreugde.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, al te vroeg ben ik van U heengegaan en zwaar moest U die scheiding vallen. Doch troost U met de gedachte dat wij elkander eens zullen wederzien. Blijft elkander steunen, helpen en beminnen en bidt voor mij nog dikwijls. Ook gij, m'n duurzame bloedverwanten en familie, vergeet mij niet in uw vrome gebeden.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

