

De zielen der vere

in in Gods handen  
(Sap. III. 1.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijn teer

## PETRUS SADONES

Echtgenoot van Mevrouw

PAULINE GALIÈGUE

geboren te Oprakel, den 23 Oogst 1897 en schielijk  
overleden te Vloesbergen, den 1 December 1927.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten.*

**Hij was lid van het  
genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.**

Breekt de morgen aan, gis naar dat gij den avond  
niet zult halen en is den avond gevallen, waag het  
niet u eenen nieuwen morgen te beloven. Weest  
altijd immer bereid, want ten ure waar men het niet  
verwacht, zal de Zoon des menschen komen.

Thomas a Kempis.

Welukkig den mensch, die in de uur des doods  
in eene volkomene overeenkomst is met den heiligen  
Wil van God, de eeuwige dood zal hem niet  
benadeelen.

Heer, tred niet met uwen dienaar in oordeel,  
want niemand die leeft kan voor uw aanschijn zich  
verrechtvaardigen.

Bemide Echtgenoot, teergeliefd Kind, duurzame  
Bloedverwanten, naast God leefde ik om u en voor  
u: gisteren nog leefden wij in volle geluk en  
vriendschap. God roept mij: stervend wil ik u  
zeggen: bemind Jezus en houdt Hem 't of vriend  
gansch uw leven door, en eens zal de Heer ons  
weder vereenigen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Plou naert