

Wij hebben haar bemind, terwijl zij met ons leefde, laat ons haar niet verlaten vooraleer wij door onze gebeden en goede werken het hemelsch Jerusalem voor haar geopend hebben. H.Ambr.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Henrietta SOETENS

huisvrouw van Mijnheer

PIETER DE NAUW

geboren te Everbeek,
den 30 Juni 1851 en godvruchtig overleden te
Geeraardsbergen, den 23 Januari 1928,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Zij nam acht op alles wat in haar huis omging, en zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Prov. XXXI. 27

Die den Heer vreest zal in zijn uiterste gelukkig zijn en in de uur des doods gezegend worden.

Ecc. I. 13.

De godvruchtigheid tot de H. Moeder Gods is een zeker teeken van zaligheid.

H. Bern.

Vertrouwt u dus, beminde echtgenoot. Mijne kinderen, volgt hetzelve gij van mij geleerd, ontvangen gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met u zijn.

Phil. IV. 2,

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hert en mijne ziel. Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in de uur van mijn dood, Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste. (300 dagen aflat toepasselijk aan de zielen des vagevuurs).

Vandendriessche, Nederbrakel.