

'k Heb den goeden strijd gestreden, nu geniet ik
d' eeuwige vrede!



BID VOOR DE ZIEL

van Zaliger

ROSALIE SOETENS

Weduwe van

Charles-Louis PIETERAERENS

geboren te Sarlardinghe,
den 4 October 1839, en godvruchtig overleden
te Optrakel, den 15 September 1946, versterkt
door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den Darde Regel van Sint Franciscus, Confrerie
van het H. Hart, enz.

Eene moeder is het allergrootste en edelste geheim
der natuur. H. Basilius.

Wij mogen in volle waarheid op de duurzame over-
ledene de woorden van den H. Geest toepassen: Zij
was door God en de menschen bemind, en haar aan-
denken zal in zegening blijven. Van af hare jeugd heeft
zij den weg der deugd bewandeld. In eenvoud en volle
rechtzinnigheid heeft zij elken plicht vervuld. Zij was
een stichtend voorbeeld voor gansch hare omgeving.
Door haar liefdevolle omgang en milde bijstand jegens
moeders en kinders lange jaren verleend, heeft zij aller
harten gewonnen. Als moeder is zij een toonbeeld
geweest van alle huiseelijke deugden.

Met kloeken moed en voorbeeldige onderwerping
aan Gods wil, verdroeg zij de bittere lasten van hoogen
ouderdom. Haar rechtvaardige dood stelde einde aan
veel ellenden en is de intrede in de eeuwige vreugde.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij
met alle liefde omgeven; God zal er u om loonen:
volgt mijn voetstappen, blijft christelijk, dit is de
grootste eer die gij mij kunt aandoen. Mijn gedachtenis
blijve u bij en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
De Akten voor de overledene. Afl. 7 j. & 7 q.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.