

Gedenk dat de dood niet wacht ; de wet op deze
wereld is te sterven. Eccl. 14-12.



Gedenkt in uwe gebeden de Ziel
van Mijneheer

FRANCISCUS SOLOMEZ

zoon van

PETRUS EN SIDONIE VAN NIEUWENHOVE

geboren te Oprakel,

den 26 Mei 1904 en godvruchtig overleden te

Geeraardsbergen den 3 Juli 1940,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijn jeugdig leven is als de draad van den wever
afgesneden ; vloog als een rook, eene schaduw
voorbij, omdat Gij, o Heer, Opperste Meester, het
zoo wildet.

Ontfermt U mijner, gij ten minste mijne vrienden ;
want de hand des Heeren heeft mij getroffen. — Ik
weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik in den laat-
sten dag uit de aarde zal opstaan en met eigene
oogen zal mijnen God zien. Job. 19-25.

Teergeliefde Broeders, Bloedverwanten en vrien-
den mijner jeugd. 'k weet dat gij bitter lijdt om
onze scheiding ; maar troost U in den Heere ; Heb
dank voor uwe genegen bezorgdheid in mijn leven,
blijft mij indachtig in gebeden en goede werken ;
Thans zien wij elkander weder in het eeuwig Va-
derland.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw,

7 jaren en 7 quadr. afl.

A. D'Haeyer, Koster Oprakel.