

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**REMI SOLOMEZ**

zoon van

**Petrus en Sidonie Van Nieuwenhove**

geboren te Opbrakel den 8 Januari 1907  
en aldaar godvruchtig overleden den 4 Oogst 1930

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

---

Leër, sterveling, uit mijne vroegtijdige dood, de vergankelijkheid van alles wat onder de zon is; niets is bestendig op deze aarde. Nauwelijks was ik in 't leven getreden, alles lachte mij toe; het leven scheen me zoo betooverend, de zoete hoop vervulde mijn hert. Jeugd, gezond-en frischheid waren mijn erfdeel, met moed en vertrouwen blikte ik in de toekomst. Daar klinkt onverwachts het stervenuur, het oogenblik van sterven is aangebroken. De bloem gelijk, die 's morgens ontloken voor den middag reeds verslenst is, lig ik nu neergeveld in het volle genot mijns levens O goede moeder Maria, sluit mij in uwe armen in dit gezegend oord waar geen storm meer woedt, waar de bittere dood ons niet meer zal scheiden.

Duurbare ouders, broeders en zusters, weent niet, maar denkt aan mij in uwe gebeden. Blijft God wel dienen en eens zien wij elkander terug.

Akten van geloof, hoop en liefde. 7 j. en 7 quad.

---

Druk, Wed. O. Surdiacourt Blommaert Nederbrakel