

H. Maria, Poort des Hemels, bid voor ons.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

**LEA SPILEERS**

dochter van

**Richard & Helena-Bertha ROOS**

geboren te Schoorisse den 29 Oogst 1927 en er  
godvruchtig overleden den 25 Mei 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

— - 0 - -

De waarde van 't leven is niet het getal der jaren: een zeer kort leven kan veel verdienstelijker zijn dan een zeer lang leven; zeer veel jonge zijn tot groote volmaaktheid en heiligheid gestegen en worden als heilige vereerd, zij hadden de ware opvatting van 't leven en hun doel werd bereikt; zoo was de H. Agnes de H. Theresia, de H. Bernadette en veel andere.

Hoe kostelijk is het leven! elke dag is een hemel waard als hij godsdienstig en deugdzaam beleefd is. Men zegt dat Lea toch zulk braaf en wijs meisje was; dat ze de zotte-dwaze moderne wereld niet inliep en naliep; dat ze zoo christelijk leefde, dat ze alles over had voor hare ouders en familie, dat ze volle voldoening vond in den huiskring bij vader en moeder. Gelukkig meisje dan! ge zult het zeer verre gebracht hebben op uw bijna 19 jaren.

Beminde Ouders, Grootouders en Broerke, ik heb al mijn betrouwen gesteld op Jezus en Maria, wat mij zaligst was heb ik gevraagd. Uw troost en steun wilde ik zijn op aarde, 'k zal beter en meer voor u kunnen bidden in den hemel, waar ik uw dankbaar kind blijf voor al uw goedheid en zorgen. Troost u in deze gedachte: ge hebt een kind verloren op aarde, ge hebt een kind gewonnen in den Hemel. Blijven we vereenigd in gebed.

H. Haft van Jezus ik heb betrouwen op U.

**Mijn Jezus barmhartigheid!**

---

Dr. PORTOIS Schoorisse.