

Wie weet of gij morgen nog zult bestaan? NAV.CHR.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mijnheer

**RICHARD SPILEERS**

Echtgenoot van Mevrouw

**Helena-Bertha Roos**

geboren te Schorisse de 4 Juli 1907 en  
aldaar schielijk overleden de 15 November 1953.

Gezalfd met het H. Oliesel « in extremis. »

— - o - —

Niets is meer onzeker en verrassend dan de dood. Die ongewenste maar onafwendbare gast komt wanneer we hem het minst verwachten. Vandaag nog gezond en levenslustig, kunt ge morgen verdwenen zijn. Gelukkig daarom de mens die deze mogelijkheid niet uit het oog verliest en iedere dag inzet met de gedachte dat hij 's avonds voor de rechterstoel van de rechtvaardige God kan staan.

Moge dit plotse afsterven ons aanzetten onze dagen in volle plichtsvervulling door te brengen.

Wij smeken U, Heer, dat Uw vonnis hem niet treffe, die het innig gebed van ons christelijk geloof U aanbeveelt, maar dat hij door de bijstand van uw genade verdiene aan het oordeel van Uw wraak te ontkomen.

OFF. OVERL.

Beminde Echtgenote en Zoon, deze slag is pijnlijk, maar ge weet dat elkeen moet gaan, dat de dood het begin is van een ander en beter leven dat we op aarde kunnen verdienen.

Bid God voor mijn zielerust!

**De vier Akten.**

---

Druk. Portois Schorisse.