

Jezus zeide tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven; die in Mij geloof, al is hij ook gestorven, zal leven.  
Joan. XI. 25.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

# CATHARINA SPITAEELS

Echtgenootte van Mijnheer

## ISIDOOR VAN CAUWENBERGE

geboren te Everheke, den 22 December 1858 en  
overleden te Opbrakel, den 1 April 1925.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.



Het is vastgesteld dat alle menschen eens zullen sterven. Gisteren was het mijne beurt, morgen zal het de uwe zijn. Heb. IX. Eccl. XXXVIII.

Vrees God en onderhoud zijne geboden, want dit is heel de mensch. Eccl. XII.

De tijd is kort; immers alles is vergankelijk op aarde en gaat voorbij. Eene zaak is noodzakelijk, wel leven om den Hemel te verdienen.

Cor. VII. Luc. X.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, vermeedt het kwaad en volharde in de onschuld.

Bemide Echtgenoot en Kinderen vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens in den Hemel.

Jezus zacht en ootmoedig van herte, maak hert gelijk aan het uwe. (300 dag

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacour.