

Eilaas, een dag van diepen rouw is aangebroken.
Wij buigen 't hoofd, voor d'harden slag, gelaten neer,
Al kwijnt en klopt het hart, van grievend leed door-
[stoken.

Gezegend zij de heilge wille van den Heer!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DENIS STEVENS

zoon van

Mijnheer **Maurice** en Mevrouw **Sylvie Van Den Hende**

Geboren te Sottegem, den 19 October 1910 en aldaar
godvruchtig overleden, den 29 September 1939,
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden



O Heer, Uwe raadsbesluiten zijn ondoorgrondbaar,
Uwe werken zijn wonder! Doch wij onderwerpen
ons zonder morren aan de schikkingen Uwer Voor-
zienigheid, die altijd best weet en betracht wat ons
zaligst is.

Hij was een vroom en rechtschapen jongeling;
zijne goede inborst verwierf hem talrijke vrienden.
De waarheid lag in zijnen mond en het bedrog is op
zijne lippen en in zijne handen niet gevonden ge-
weest. (Ecl. VII)

Teerbeminde Ouders, Broeders, Zusters en Familie-
leden, hebt dank voor al uwe liefdeblijken en zorgen
met dewelke gij mij hebt omgeven. Gaan wij voort
met elkander te beminnen en voor elkaar te bidden;
dan zullen wij elkander eens wederzien in den hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. (300 d. afl.)

Drukk. Magerman, Strijpen-Sottegem.