

Waakt, want gij weet niet op welk uur de Heer
komen zal.

MATTH. 24 - 42.



Bid voor de Ziel

van

JULIAAN LEO THIENPONT

ZOON VAN

Edmond en Maria Rosalia Waelkens,
geboren te Eyne, op 26 October 1913 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, den 24 Juli 1931,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hij was lid der "Kristen Arbeidersjeugd."

Gelijk een bloem, nauwelijks ontloken en vertrapt,
zoo is hij verschenen en heengegaan. H. BONAV.
Wat is het leven van den mensch? Een rook die voor
weinig tijds verschijnt, en weer verdwijnt.

JAC. 4-15.

De Heer heeft hem gegeven, de Heer heeft hem ont-
nomen, gelijk het den Heer behaagde, zoo is het ge-
schied: de naam des Heeren zij gebenedijd.

JOB. 1-2

In onschuld heb ik gewandeld, mijn voet stond on-
wandelbaar in rechtvaardigheid

Mijn leven is weggenomen, ik ben als de tent van
een herder, die reeds wordt opgerold om weggevoerd
te worden. Mijn leven is afgesneden als de draad
door den wever. God heeft mij bij het begin van mijn
leven weggenomen, bij een morgen en een avond zal
Hij mij beperken. Is. 38-12.

Teerbemindé Ouders, lieve Broeders en Zusters,
duurbare Bloedverwanten, weent niet meer over mijn
vroegtijdig heengaan, want ik heb een tranendal ver-
laten om het hemelsch geluk te gaan genieten; ik zal
U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde bemind
heb.

Medebroeders Kajotters en Vrienden, in den bloei
der jaren daal ik ten grave. Leert van mij hoe vergan-
kelijk en nietig de mensch is. Wees mij broederlijk
indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Eyne, drukk. M. Van Maercke.