



Beroemt u niet op de dag van morgen want de
dood komt onvoorziens. Ps. XVII.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

RENILDE THOMAS

echtgenote van Mijnheer

MARIN VAN DE MERGEL

geboren te St-Blasius-Boekel, de 26 Maart 1897 en
bij ongeval overleden te Munkzwalm, de 31 Ja-
nuari 1953, voorzien van het H. Oliesel in extremis.

De dood verrast nooit dezen die wel geleefd hebben; zij zijn altijd bereid en verwachten haar op alle stonden; zij sterven gerust en de dood verlost hen van de ellenden dezer wereld,, om hen te geleiden in 's Heren vreugde. H. Bern.

Heer, Gij hadt ons die brave en werkzame moeder gegeven tot geestelijk en tijdelijk welzijn, Gij vraagt haar terug : we geven haar u zonder morren of tegenspraak doch ons hart breekt van droefheid. H. Ephr.

Bemide echtgenoot, vaarwel ! Heel onverwachts ben ik door God van uw zijde weggerukt, maar niets is bestendig op de wereld, en met mij herhaalt ge : « Gods H. Wil geschiede ». Heb dank voor uw liefde en genegenheid.

En gij, mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, moeder is heen, doch weest niet ontroostbaar. Helpt en steunt vader. Bemint elkander gans uw leven. Bidt veel en dagelijks voor mij en tot wederziens hiernamaals.

Liefste moeder, ook voor u is mijn heengaan hard, maar onderwerpen w'ons aan de beschikkingen des Heren. Vaarwel en zoek steun en sterkte in het gebed.

Bloedverwanten en vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

Genadige Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

Druk « De Beiaard », Zottegem