

Eene moeder, dat is de liefde die haar zelve vergeet,
de liefde die haar ten beste geeft, de liefde die haar
slachtoffert.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HENRICA TORTELBOOM

weduwe van

Mijnheer Pieter-Francies Haegeman

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 7 Augusti 1850,
en overleden te Strijpen, den 4 Februari 1937,
versterkt door de HH. Sakramenten,

Onze vreugde en onze vertroosting zijn ons ontnomen;
doch de herinnering aan de vaste godsvrucht, de goede
lessen en de christene deugden eener welbeminde moe-
der, verleent ons groote verzachting.

Zij heeft onder ons geweest als een engel van vrede,
aller harten opbeurende; altijd minzaam, altijd goed en
toegevend; zoo liefdevolle moeder als verkleefde echt-
genoot, het geluk verspreidende.

Oprechte christene was zij, in den schoonsten zin van
't woord, gezegend van God, geloofd en teeder bemind
door hare huisgenooten.

Zij wachte op de voetstappen der haren, indachtig
zijnde de goddelijke beloften: „Brenge wel uwe kinde-
ren op en zij zullen U tot troost dienen.“ B. d. Wijsb. 4

Het is onmogelijk dat, wie gedurende zijn leven,
Maria standvastig gediend heeft, verloren ga. H. Bern.

Duurbare kinderen, hebt dank voor uwe zorgen binst
mijnen ouden dag en mijne laatste ontsteltenis. Vergeet
nimmer de lessen en goeden raad uwer moeder. Ik ver-
laat een daal van tranen om het Rijk der Hemelen in te
treden. Van daarboven blijf ik u beminnen. Daarboven
verwacht ik u. Ondertusschen weest mij indachtig in
uwe gebeden.

Genadige Jezus, verleen haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Sottegem, drukkerij „De Beicaard,, Haegeman-Cousy.