

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, (Jo. XI, 25)

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van Eerwaarde

Zuster Marie-Dymphna

in de wereld

Juffrouw Elodie UYTENDAELE,

geboren te Lochristi 28 mei 1880
in 't klooster getreden der Zusters van
't H. Hart van Maria te Nederbrakel 4 februari 1902
ingekleed 12 mei 1902
geprofest 4 januari 1904
godvruchtig in de Heer ontslapen
te Nederbrakel 19 september 1962
gesterkt door het sakrament van de zieken en het
sakrament van de stervenden.

Wat gij voor de kleinsten der mijnen gedaan hebt,
deedt gij voor Mij. (Matth. XXV, 40)

Gedurende lange jaren heeft Zuster Dymphna,
vol toewijding, als opvoedster in het kleuteronder-
wijs, de eerste zaadjes uitgeworpen van een gods-
dienstig schoonmenselijk leven.

In haar oude dag vervulde ze, zolang haar krach-
ten het toelieten, met zorgvuldige naarstigheid, het
werk dat haar werd opgedragen.

En als de dag van de beproeving kwam, heeft ze,
gelaten en onderworpen aan Gods vaderlijke schik-
kingen, haar kruis met veel geduld op zich geno-
men.

Dierbare Oversten en medezusters, God lone de
liefderijke zorgen waarmee gij mij voortdurend om-
ringd hebt.

Geliefde Familieleden, ik dank u voor uw gene-
genheid. Tot weerziens in de eeuwige vreugde van
de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel