

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS WAUTERS

zoon van

Juliaan en Rosalie WATTIEZ

schielijk overleden te Oubraker den 24 Juni 1933,
in den ouderdom van 65 jaren.

—

Gelukkig en zalig is de mensch die gedurig de eeuwigheid voor oogen heeft en zich alle dagen bereid houdt om te sterven. Daarom, als het morgen is, veinst dat ge niet zeker zijt tot den avond nog te leven. Gelukkig en wijs is de mensch die leeft gelijk hij wenscht gevonden te worden in het uur zijner dood. Want " Ik zal komen, zegt den Heer als een dief in den nacht, en gij zult niet weten op wat uur Ik komen zal. "

De wereld is een ballingschap, het leven een doorgang, de hemel ons vaderland. De mensch is als een bloem die verslenst en verdordt.... hij is verdwenen als een schaduw. Aan het leven van den mensch zijn door God palen gesteld die niemand kan voorbijgaan.

Ik werd door de hand Gods geslagen, de sterkte mijns lichaams verliet mij en al mijn krachten verdwenen.

Hebt medelijden met mij, Gij vooral duurzame familieleden, want de hand Gods heeft mij geraakt. Bidt opdat ik Gods barmhartigheid verwerve en wij elkander mogen wederzien in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbraker.