

Heer, uw wil geschiede.



Stort vrome gebeden voor de zielerust  
van Mijnheer

## Albert - Theofiel WEYTENS

zoon van

Mr Alfons en wijlen Mw Octavie Vanden Bulcke

geboren te Roberst, de 27 September 1932 en  
overleden te Zottegem, de 1 September 1952,  
geholpen door de H.H. Sacramenten.

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Weet wel, dat de huisvader, indien hij wist op welk uur de dief moest komen, hij zeker zou waken en hem niet zou laten binnen breken in zijn huis. Houdt u dan ook allen gereed want de Zoon des mensen zal komen op het uur, wanneer ge er minst aan denkt.

Mtt.24/42-44.

Wij zijn hier als reizigers, als uitlanders, onze dagen zijn als de schaduw, die niet één ogenblik stilstaat

I Par. 29/15.

Heb medelijden met mij, o Heer, want ik ben zwak. Genees mij want mijn beenderen zijn ontsteld, en mijn ziel is beangstigd, maar Gij, o Heer, hoe lang zult Gij mij in deze staat laten?

Ps. 6/2.

Beminde vader, broeders, zusters en vrienden weent niet zo zeer over mijn dood, maar helpt mij met uw offers en gebeden tot in de rust van het eeuwige vaderhuis.

Moeder van liefde, van droefheid, van barmhartigheid, bid voor ons.

300 d. afl.

Druk. De Ryck-Dubelloy Acacialaan 41 Zottegem

