

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.

† Bid voor de ziel van

Mijnheer Robert WITTEBROODT

Echtgenoot van Mevrouw BERTHA LOUIS

geboren te Ronse den 23 April 1905 en er godvruchtig
overleden den 13 Januari 1940, voorzien van de laatste
Heilige Sakramenten.

Niets is zekerder dan het feit, niets is onzekerder dan
het uur van den dood. (ST-AUG.)

Als het morgen is, denk dan dat gij den avond niet
bereiken zult; en als het avond is, wil u dan den dag
van morgen niet verzekerd houden. (NAV. CHR.)

Waakt dus omdat gij niet weet, op wat uur de Heer
komt. (MATTH. 42) En gelukkig de dienaren, die de Heer
bij Zijn komst wakende zal vinden. (LUCAS XII 37)

Mijn dagen zijn voorbij gegaan sneller dan het weefsel
dat door den wever wordt afgesneden, en ze zijn opge-
teerd zonder eenige hoop. (JOB VII 7)

De rechtvaardige, als hij vroegtijdig door den dood
wordt weggerukt, zal verkwikking genieten.

(WIJSHEID IV 8-9).

Beminde Echtgenoot, ik weet dat mijn spoedig heen-
gaan u bitter zal bedroeven, doch troost u: het scheiden
zal niet eeuwig duren en God neemt de arme weduwen
onder zijn machtige bescherming. Weldra zullen wij
elkaar weerzien in den schoonen hemel om nooit meer
gescheiden te worden.

Dierbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten en gij
allen die mij dierbaar waart, vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

