

Onze Vader die in de hemelen zijt ! . . Uw wil geschiede  
op de aarde als in den hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Julienne Maria De Clercq**

echtgenoot van

**GENTIEL VANDEN HAUTTE,**

geboren te Neder-Eename, den 7 Januari 1901 en aldaar  
godvruchtig overleden den 22 Augustus 1932,  
*versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart van Jesus.

Zij was de vrome en neerstige vrouw die haren man  
eerde, haar huis bestuurde met wijsheid en orde, en in alles  
een voorbeeld was voor hare kinderen, wier tijdelijk en  
geestelijk welvaren zij steeds behartigde.

Zij stelde vast betrouwen op God, steunende op het  
woord van den psalmist : " deze die op den Heer betrouwt  
zal door zijne barmhartigheid omringd worden ". In die  
christene gevoelens ontving zij de laatste heilige Sacra-  
menten en gaf zij gerust en tevreden haren geest in de  
handen des Heeren over.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat Gij hare Moeder zijt.

H. BERNARDUS.

BEMINDE ECHTGENOOT, troost u bij mijn vroegtijdig af-  
sterven, en de Heer zal uw steun zijn na 't smartelijk lijden  
dat u zoo plotselings overvalt. Zorg voor onze lieve  
kinderen, en wees indachtig dat men nooit Maria, Moeder  
der weezen, aanroept zonder verhoord te worden.

LIEFSTE KINDEREN, de Heer roept mij tot Hem, midden  
in mijne dagen, wanneer mijn zorgen u nog zoozeer noodig  
waren. Nochtans heb betrouwen op Gods voorzienigheid,  
die alles zoo gewild en geschikt heeft ; Hij zal voor u zor-  
gen ; tot wederziens in den hemel.

BEMINDE OUDERS, BLOEDVERWANTEN EN VRIENDEN, ik  
vraag u, voor mijne zielerust te bidden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U ! 300 d. afl.

Eename, Vander Stuyft - Taverniers.