

Laat de kinderen tot mij komen, zei Jezus, en  
verwijdert ze niet, want voor hen is Gods rijk  
bestemd.

Marc X-14



Ter zoete Gedachtenis van

*Gisèle Marie - Thérèse Marcella*

*De Meu*

dochtertje van

Germain en Alice GOSSÉ

geboren te Sottegem, den 5 September 1941 en  
aldaar ten hemel opgevoegen den 8 Sept. 1943.

Nog vòór des werelds schijngenot  
Uw zuiver kinderoogen  
Beneevlen kon, daar kwam van God  
Een Engel aangevlogen.

Hij lachte u toe, hij reikte u d'hand  
En gij gingt willig mede,  
Naar Jezus' heilig wonderland  
Van eeuw'ge vreugd en vrede...

Wij morren niet, dat Gij, o Heer,  
Nadat Ge't hadt gegeven  
Nu hebt ons kindje, vlekloos, - weer  
Genomen uit dit leven.

Want eens vliegt het uit 's hemels licht  
Naar moeder en vader  
Dan, in den glans van Gods gezicht  
Staan we eeuwig en te gader.

---

Druk. De Vos n. v. Zottegem.