

Bewaart in uw hert de gedachtenis van uw vriend.



BID VOOR DE ZIEL

van

Constantijn De Meulemeester

Echtgenoot van

HORTENSE HELLEPUTTE

geboren te St. Denys-Boucle,
den 10 Mei 1839 en godvruchtig overle ten te
Ste-Maria-Audenhove, den 4 October 1918.

*Hij was lid van de Confrerie van den H. Antonius,
van den Wekelijkschen Kruisweg en van de
Congregatie der « Christene Mans. »*

CONSTANTIN heeft eenen schoonen ouderdom be-
reikt en zijne dagen zijn vol van verdiensten
geweest. Hij was immers een goede echtgenoot,
een bezorgde vader.

De woorden van den wijzen man herinnerende,
« Indien gij neerstig zijt, dan zal uw oogst wezen als
eene waterbron en gebrek zal verre van u vluchten »,
gaf hij nauwkeurig acht op al 't gene in zijn huis
geschiedde en heiligde hij zijn leven door het werk.

God schonk hem een lang en gelukkig leven
omdat hij Gods geboden onderhield en ze vroeg-
tijdig in 't hert zijner kinderen deed ontkiemen.

Lieve Echtgenoot, duurzame Kinderen en Klein-
kinderen, God roept mij op 't onverwachts bij Hem,
troost u over mijn schielijk afsterven en bidt voor
mijne onsterfelijke ziele. Goede Vrienden der Cong-
regatie weest altijd bereid om voor Gods oordeel te
verschijnen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. en 7q. afl.)

R. I. P.

Neuerbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.