

Indien gij Mij bemint, onderhoudt mijne geboden. Joan. 14-15

† BID VOOR DE ZIEL †

van Eerwaarde

Zuster MARIE LEONIE

in de wereld

Juffrouw Marie DE MOOR

geboren te Vorselaere de 2 januari 1888

in het klooster getreden der Zusters van de 26 Juli 1909

het H. Hart van Maria te Nederbrakel de 4 januari 1910

Ingekleed de 4 januari 1910

Geprofest de 4 januari 1911

Godvruchtig in de Heer ontslapen te

Machelen de 21 Maart 1960

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Met Zuster Marie Leonie is van Machelen heengegaan een doorbraaf mens, een voorbeeldige kloosterlinge, tijdens haar leven oprecht bemind, nu door zovelen betreurd.

Door de onschuld van haar leven, de eenvoudigheid van haar gedrag en de zuiverheid van haar hart verdiende zij één der geliefde bruiden van Jezus-Christus te worden. Zij volhardde tot op het einde van haar leven in het stipt vervullen der plichten van haar staat. Lange jaren heeft zij de werken van barmhartigheid geoeffend; zij was stichtend voor haar medezusters, zachtmoedig en vol zorgen voor de armen en lijdenden, die haar lievelingen waren.

Al wat ik bezat heb ik aan God gegeven, die mij alles geschonken had: mijn goederen, mijn begaafdheden, al mijn krachten heb ik Hem geofferd. Mijn enig verlangen was mijn God uit heel mijn hart te beminnen, Hem in de armen en zieken te dienen, te troosten, en geen ander loon als Hem te ontvangen.

Bemide Oversten, zusters, familieleden, vergeet mij niet in uw gebeden, hebt dank voor uwe genegenheid en goede zorgen. In de hemel zal ik U allen beminnen gelijk ik U op aarde bemind heb.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Druk. I. Lippens, Machelen